

FREDERIKSHAVN ROKLUB



NORDRE STRANDVEJ 58 - 9900 FREDERIKSHAVN



DECEMBER 2024

BESTYRELSEN

Andrea Welzel
Jens Stætsvej 8
9900 Frederikshavn
Telefon: 40 21 48 10
Mail: aw@jydsksoftware.dk

Formand

John Kingo Kristensen
Atletikvek 23
9900 Frederikshavn
Telefon: 22 87 86 87
Mail: john@plakaten.dk

Sekretær

Ricki Sørensen
Finnsvej 56, 2. mf
9900 Frederikshavn
Telefon: 50 21 21 89
Mail: pipno@live.dk

Næstformand

Flemming Hansen
Nordstjernevej 12
9900 Frederikshavn
Telefon: 23 65 17 64
Mail: fash9900@hotmail.com

Kasserer, Klubhus, Sommerhus & Blad

Peter Emil Pedersen
Peter Møllersgade 6
9900 Frederikshavn
Telefon: 51 51 69 97
Mail: p.emil@me.com

Rochef

Birgit Søndergaard
Råholtvej 27
9900 Frederikshavn
Telefon: 25 34 33 73
Mail: birgitbiso@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Materielgruppe udenfor bestyrelsen

Finn Larsen
Telefon: 29 76 76 18
Mail: finnlarsen91@gmail.com

Peter Emil Pedersen
Telefon: 51 51 69 97
Mail: p.emil@me.com

Arne Petersen
Telefon: 24 49 68 53
Mail: aogbp@mail.dk

FORMANDEN HAR ORDET.

Nu er sommersæsonen afsluttet, og vi er overgået til vinterroning, når vejret tillader det, og kun tæt langs kysten. Roergometrene skal igen bruges flittigt, medmindre man foretrækker en tur langs stranden, i skoven eller andre steder.

Efteråret bringer normalt mere vind, men det har vi jo allerede oplevet det meste af sommeren. Forandringerne bliver derfor primært lavere temperaturer og kortere dage.

Før vi lukkede ned for sommeren, nåede vi at afvikle klubbens kaproning. Overnatning på Hirsholm blev i år uden overnatning på grund af stærk vind. Vi fik også ryddet op på Græsholm og Kølpen og tog en rotur i Berlin i strålende sommervej i slutningen af september.

Fremadrettet har vi, ud over de nævnte aktiviteter, vedligeholdelse af bådene og svømning. Vi har to svømmetimer om ugen: tirsdage kl. 18.55-19.50 og torsdage kl. 16.00-17.00. Man kan også benytte dampbad og fællessauna i dette tidsrum.

Den 15. oktober 2024 overgav vi klubbens sommerhus til nye ejere, hvilket markerede afslutningen på et kapitel i roklubbens historie. Dette fejrer vi med en gratis julefrokost den 7. december 2024.

I december og januar tilbyder klubben gratis eRoning for alle interesserede. Træningstiderne er tirsdage kl. 16.00-17.00 og torsdage kl. 19.00-20.00. Lad os sprede budskabet og forsøge at tiltrække nye medlemmer.

Til slut ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Andrea



SOLCELLER OG ISOLERING

Af Flemming Hansen

I 2022 fik vi solceller til at lave strøm og vi fik efterisoleret loftet over motionsrummet, opholdsstuen, omklædningsrum mv.

Det skete på baggrund af energiprisernes himmelflugt efter Ruslands invasion af Ukraine. På dette tidspunkt, var vi ikke rigtig klar over, hvor meget vi kunne spare, men vi var ganske simpelt nødt til at gøre noget, for at spare på forbruget af strøm.

Prisen for solcellerne var 85 500 kr og isoleringen kostede 40 000 kr, i alt 125 500 kr. Vi fik 30 000 kr fra DIF- puljen og en privatperson sponserede 5 000 kr. Vi havde altså en egenbetaling på cirka 90 000 kr.

Solcellerne blev etableret i sommeren 2022 og efterisolering skete i november måned samme år. Nu godt 2 år efter, har vi et overblik over, hvad det har betydet for vores energiforbrug.

Før alt dette havde vi i 2021 et elforbrug på godt 9 000 KW. I 2023 var vores elforbrug godt 6 000 KW. Altså en besparelse på 3 000 KW. Hertil skal så lægges den overskydende strøm, som vi sælger til nettet. Her sælger vi for cirka 1 500 kr årligt.

Med en cirka gennemsnitspris på 2,50 kr pr KW har vi altså en besparelse på omkring 7 500 kr + anslået salg 1 500 kr, tilsammen omkring 9 000 kr. årligt.

Hvis vi ser bort fra de penge vi fik fra puljer mv, så vil investeringen på 125 500 kr være tilbagebetalt i løbet af 14 år, hvilket ikke er særligt imponerende.

Vi er fritaget for at betale elafgift af egen produceret strøm. Hvis vi skulle betale elafgiften, der udgør cirka 1 kr pr KW, i alt 3 000 kr årligt, ville besparelsen kun være 6 000 kr årligt og anlægget ville være tjent hjem i løbet af omkring 21 år.

Nu fik vi heldigvis 35 500 kr i tilskud, så vores egen investering på 90 000 kr, vil være hjemme i løbet af 10 år, hvilket må siges at være tilfredsstillende...



Støt lokalt - det gør vi

Gør brug af vores lokale kompetencer indenfor privat- og erhvervsrådgivning. Kig ind i afdelingen på Parallelvej eller ring og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig som kunde i Sparekassen Danmark.

Vi har tid, når du har tid.

Frederikshavn
T 8222 9900

Sparekassen
DANMARK

GF Nord er dit lokale forsikringselskab

GF Forsikring
Kirkepladsen 5
9900 Frederikshavn

GF Forsikring
Bispensgade 35
9800 Hjørring

Tlf: 98 42 50 22

Tlf: 98 92 50 23

*Overskud
til hinanden*



Som kunde i GF Nord, bliver du forsikret i et selskab, som er en del af dit lokalmiljø.

Det Gode Selskab

DA SPAR KONGE VAR KNÆGT

Af Flemming Hansen

Når mangler stof til bladet, kigger jeg som regel på gamle artikler, som jeg mener kan tåle endnu engang i robladet. Denne artikel blev bragt i 2010 og kan godt tåle en gentagelse.

I midten af sidste århundrede, nærmere bestemt tresserne, stiftede jeg bekendtskab med Frederikshavn Roklub for første gang. Jeg fulgte et optog gennem byen med et jazzorkester i spidsen efterfulgt af en båd trukket af unge roere. Dernæst en flok roere, der bar på årer, der pegede op i luften og til sidst en flok unge mennesker med ganske store ører.

Optoget bevægede sig med mig og flere andre nysgerrige ud mod fiskerihavnen og endte helt ude ved Ørskov. Her ude på spidsen, klemte inde mellem værftet og Havnekontoret, lå roklubbens klubhus. Det var årets Kanindåb, der blev fejret. De unge mennesker med de store ører, kaninerne, blev indsmurt i diverse ildelugtende væsker og derefter smidt i havnen, under stor morskab for tilskuerne og ikke mindst dem selv.

Et par år efter, nærmere bestemt 1966, mødte jeg op i klubben en tidlig forårsdag. Jeg ville være roer. Af et par kammerater, der var medlemmer, havde jeg fået at vide, at det var sjovest om aftenen. Der var dog det problem, at man skulle være 17 år for at ro om aftenen. Jeg startede derfor med at lyve mig et år ældre end jeg i virkeligheden var. Det fandt jeg senere ud af, der var flere der havde gjort.



Den gamle Havneplads med DFDS's kontor i forgrunden (foto: internettet)



Det gamle havnebassin med de røde fiskerhuse (foto: internettet)

Før man måtte ro skulle man have instruktion af erfarne roere. Den første gang kom jeg end ikke ned i en båd og sidde, men hørte om kun bagbord, styrbord, kølsvin, spanter, langrem og hvad det alt sammen nu hedder. Derefter kom man i en fire' r og lærte at ro inde i havnen. Havnen var jo stor, der var hele fiskerihavnen, yderhavnen og endelig trafikhavnen. Trafikhavnen måtte vi, mod fornøden forsigtighed, godt ro ind i den gang. Det var spændende, når færgerne kom og gik, men hvor var det svært at ro, når færgerne manøvrerede og havnen var fuld af "skruevand". Det var næsten ikke til at drive båden frem når vandet var pisket op af de store skruer.

Efter man var frigivet, startede det rigtige roerliv. Om foråret var vi tit på Deget. Når mågerne havde lagt æg, var det til tider direkte farligt at være der. Vi blev angrebet den ene gang efter den anden af hidsige måger. Det sjoveste var, når vi skulle af sted fra Deget. De både, der tog først af sted, blev bombarderet med indsamlede mågeæg og man var stolte som paver, hvis det lykkedes at ramme nogle i de andre både.

Lykken varede dog kun indtil man kom ind. Derinde stod de andre mandskaber klar til at tage imod en. Der var kort proces. Man blev smidt i havnen. Når man tænker på, hvor snavset vandet var, fyldt med olie og alt andet uhumsk, var det et under, at ingen blev syge.

Fortsættes på næste side

Fortsat fra forrige side

Senere fulgte turene til Bratten. Pinseturene var eftertragtede. Huset var altid fyldt til bristepunktet og kælderen i køkkenet var fyldt med øl. Det var tiden før toiletter og vaskerum. Toiletet var halvvejs nede ved stranden og lignede nærmest et skilnderhus. Lugten snakker vi ikke om og strøm var en by i Rusland. Alligevel havde vi nogle knaldgode ture derud. Vi var ikke så fordringsfulde, vi var unge og safterne kogte. Jo de ture var alle tiders, men man fortalte ikke forældrene om alt, hvad der foregik. Mon også mine børn har undladt og fortælle mig alt??

Der var rigtig mange unge den gang og mange fandt senere sammen i parforhold. Jeg husker ikke alle, men der var selvfølgelig min tvillingbror Erling og Lars Høyer, som startede samme år som jeg. Der var brødrene Reichstein, brødrene Jens Chr og Carl Emil Heidemann og Jørgen Anker Simonsen. Carl Emil og Jørgen Anker løb med Jette og Lene og knap var Hanne dukket op, før Lars tog sig af hende. Der var også en der hed James, han hed dog rigtig Poul og der var Bornholmeren, hvis navn jeg ikke kan huske.



Banen ned til havnen (foto: internettet)

PS: Da jeg på internettet rodede efter gamle billeder fra havnen, fandt jeg pludselig et billede af jernbanestrækningen fra Rimmensgade og ned til havnen. Jeg mener, fabriksbygningen til venstre i billedet er Alha Diesel eller Houmøller, som det hed den gang. Det fik mig til at tænke på jernbaneoverskæringen i Søndergade. Når leddet skulle rulles ned og op, så sprang rangerformanden af toget og løb hen og rullede leddet ned. En nytårsaftensdag sidst på eftermiddagen, havde jeg "hængt ud" på Vinkælderen og på vej hjem, var vi et par stykker, der fik den gode ide, at leddet skulle da så sandelig rulles ned, her på årets sidste dag. Og det gjorde vi så!!!!

KURSUS

Af Flemming Hansen

Vintertid er kursustid og DFFR's kalender er fuld af kursustilbud

I det sene forår i år, var der en flok roere på tur i Småland i Sverige. Man løb ind i det problem, at der var mangel på langtursstyr mænd. Man løste problemet ved, at de to langtursstyr mænd, der var med, accepterede at ro nærmest i "døgndrift" underforstået, de fik slet ingen fritid, de dage man var af sted.

Det problem må vi se at få løst her til vinter. Vi skal have uddannet et par langtursstyr mænd mere. Der afholdes Langtursstyr mændskursus i Aalborg Dameroklub den 22. og 23. marts 2025. Her skal vi gerne have et par stykker med.

Tidligere havde vi det krav, at man skulle være uddannet instruktør for at blive langtursstyr mand, men det blev ophævet sidste år. Nu er der ingen undskyldning for ikke at tage det kursus. Der må være en vis pligt, blandt de medlemmer der tager på langture, til også selv at blive langtursstyr mænd, så det ikke hænger på ganske få medlemmer.

Skynd dig derfor at sætte ovennævnte weekend af at komme på kursus. Tilmelding til John Kristensen eller Flemming Hansen.



Skolebænken kalder (tegning: internettet)

PÅ LANGTUR I DANMARK

Af Flemming Hansen

Vi har været på langtur i Sverige, Grækenland og Berlin, men så vidt jeg husker, aldrig i Danmark.

Nu må turen været kommet til Danmark. DFFR har en mængde både udstationeret forskellige steder i Danmark, hvor klubberne kan booke sig ind og leje en båd.

DFFR har udgivet et lille hæfte, hvori man kan få et overblik over, hvor man udstationeret både vi alle kan leje og tage på ture i nærområdet. En rigtig god ide.

Der er en beskrivelse af farvandet omkring de forskellige roklubber samt forslag og kort over roture.

Endvidere er der tjeklister samt råd om påklædning, førstehjælp, forholdsregler ved kæntring mv, kort sagt alt der er nyttigt at vide, når man tager på langtur.

Den første klub, i hæftet er Skive Roklub, hvilket får mine tanker sommeren 1971, hvor jeg en kort tid var medlem af Skive Roklub.

Jeg var netop blevet færdig på Toldskolen i København og stor var spændingen, da vores nye tjenestesteder blev bekendtgjort. For mit vedkommende var det Skive Distriktstoldkammer, som det hed den gang.

Efter at have fundet et møbleret værelse hos en ældre dame (en lejlighed var slet ikke på tale den gang) mødte jeg op på arbejde og for at få tiden til at gå i fritiden meldte jeg mig ind i Skive Roklub. Klubben lå den gang samme sted som i dag, men var betydelig mindre.



Skive Roklub har en smuk beliggenhed (billederne er fundet på nettet)

Efter et par ture på a` fjord skulle jeg prøve deres outrigger, der var en fire åres kaproningsbåd. Den var godt nok lav og meget urolig. Det blev vist også kun til en enkelt tur i den, hvis jeg husker rigtig.

Det blev kun til en enkelt sæson i Skive Roklub, idet jeg i efteråret 1971 skulle springe soldat og derefter blev jeg gift, fik børn ect. ect.

Det sydfynske øhav er rigt repræsenteret i hæftet. I Svendborg har de to inriggere, hvoraf den ene er særdeles godt kendt her i klubben, idet den først blev placeret i Frederikshavn og fik navnet Hirsholm. Efter få år blev den imidlertid flyttet til Svendborg. Hvorfor kan jeg kun gisne om, men den blev ikke lejet ret meget ud og det har nok været den egentlige grund til flytningen. Så hvis du vil have et gensyn med den første Hirsholm, så skal du en tur til Svendborg.



Svendborg Roklubs dejlige terrasse på 1. sal (billede kopieret fra hjemmesiden)

Der er altid en roklub, hvor du kan leje en af DFFR's udstationerede både. På DFFR's hjemmeside www.roning.dk, kan du læse meget mere om, hvordan du lejer en af bådene.

Et rigtigt godt hæfte, der må få 6 årer i bedømmelse (seks er det bedste). Der ligger et par eksemplarer fremme i roklubben til fri benyttelse, men lad dem venligst blive i klubben.

Langture kan sagtens være i Danmark – det behøver ikke være Tolo eller andre sofistikerede steder.

VI PRØVER IGEN

Af Flemming Hansen

I 2021 gjorde vi det, i 2022 gjorde vi det igen og nu prøver vi endnu en gang.

Vi har tidligere prøvet det et par gange uden resultat, men nu prøver vi altså en sidste gang. Næmlig at give gratis medlemskab i en periode for at få nye medlemmer.

Roklubben tilbyder gratis medlemskab i december og januar måned til e-roning med det spinkle håb, at bare en enkelt eller to bliver hængende. Vi håber, at julens overdådige måltider og deraf dårlige samvittighed med hensyn til manglende motion, måske kan gøre en forskel.

Der skal her lyde en stor tak til vores to instruktører Aase og Lena for, at de vil give den en skalle og stå for det.

Det er i den forbindelse bestyrelsens håb, at nogle medlemmer også vil møde op de par gange om ugen, hvor det foregår. På den måde kan de nye se, at der sker noget i klubben. Hvis de sidder alene i motionsrummet, kommer de sikkert ikke igen. Vi skal gerne have dem ind i fællesskabet med det samme.

Mød derfor op tirsdag eftermiddag og torsdag aften og støt instruktørerne og de nye medlemmer.

SVØMNING

Af Flemming Hansen

Det har hjulpet lidt på fremmødet, at vi i denne sæson har svømning både tirsdag og torsdag

Svømningen er ikke rigtigt kommet sig efter Coronaen. Fremmødet har ikke været stort de seneste par år, trods utallige opfordringer og trusler om lukning for svømning fremover.

I foråret blev der udsendt spørgeskema vedrørende svømning og det viste sig, at mange var trætte af tidspunktet tirsdag aften. Det lykkedes os derfor at få tider både tirsdag og torsdag. Om tirsdagen det sædvanlige tidspunkt fra klokken 18.55 til 19.50 og om torsdagen klokken 16.00 til 17.00. Begge dage har vi bane 3 og der er lavet en aftale med Atletikklubben om, at vi kan dele baner med dem, da de har samme tider som os.

KONTINGENT

Senior – medlem 1.800 kr

U – medlem 600 kr

Passive 300 kr

INDBETALES TIL:

Spar Nord konto 9006 130 56 94564

BETALES SENEST 1. MAJ

HUSK AT OPLYSE NAVN

Husk at meddele ændring af mailadresse og flytning til Kasserer Flemming Hansen på 23 65 17 64 eller fash9900@hotmail.com



Tlf. 98 48 21 00
www.dinelektriker.dk
DØGNVAGT

KLINIK FOR FYSIOTERAPI

Tonni Carlsen	Fyslugisk beh.
Søndergade 32	Børnebehandling
9900 Frederikshavn	Sportsskader
www.tonnincarlsen.dk	linik@tonnicarlsen.dk
Indgang i gadeplan	P ved døren

**HER ER PLADS
TIL DIN
ANNONCE**

DET ER NÆSTEN UMULIGT

Af Flemming Hansen

Interessant foredrag om opløring forbyrdelsen bag kulissen

Onsdag den 13. maj førte tidligere tekniker ved kriminalpolitiet Kim Larsen os med bag kulissen, når en forbyrdelse skal opløres. Du kan ikke undgå at sætte spor, hvis du begår en forbyrdelse. Hold dig derfor fra det!

Kim Larsen fortalte levende om, den til tider meget barske tid, hvor han var tekniker hos kriminalpolitiet. Det er dem i "månedragter og coronamasker", som man ser undersøge gerningsstederne. Det skal bestemt være folk med ordenssans og nøjagtighed. Selv de mindste ting kan være nøglen til at få "hul på bylden", når en forbyrdelse skal opløres.

Vi hørte om dækaftryk, skosåler med slidmærker mv, der næsten kan sammenlignes med fingeraftryk, så man med næsten 100 procent sikkerhed kan sige: "Du har været der"!

Vi hørte også om de mange forskellige former for blodstænk. Med hjælp fra gamle Pythagoras ($a^2 + b^2 = c^2$), kan man ud fra blodstænkens placering på væggen, konstatere, hvor et mord er blevet begået. Ja – de gamle grækere er skyld i meget.

Hele foredraget var ledsaget af til tider uhyggelige billeder, men det er jo bare et billede af, hvordan en del af samfundet lever. En ting, jeg bed mærke i, var et par billeder, hvor der var legetøj og en "gåtraktor" på gulvet samt blod over det hele. Lidt uhyggeligt, hvis små børn har overværet sådan en forbyrdelse.

En stor tak til Kim Larsen for en interessant aften.



Et særdeles interessant foredrag
(foto: John Kristensen)



Årets modtagere af Sølvårer. Det er John Kristensen th. (Foto: Flemming Hansen)

STANDERSTRYGNING

Af Flemming Hansen

Der var fint fremmøde til Standerstrygningen

Selv om der var småkoldt, var omkring 39 medlemmer mødt op i klubhuset klokken 14.00, parate til afslutning på rosæsonen.

Ganske som det plejer, startede seancen med en tale af formand Andrea Welzel, hvor hun omtalte årets forskellige arrangementer. Turen til Dalssland i foråret og turen til Berlin i det tidlige efterår, fik naturligvis en fremtrædende rolle i talen. Begge ture var en stor succes og der havde været sol fra morgen til aften.

Vejret var dog ikke generelt med os i løbet af sæsonen, hvilket har haft indflydelse på antal roede kilometer. Der blev kun roet 9 458 km. Hertil skal siges, at vi er jo kun 37 aktive medlemmer, hvoraf et par stykker ikke ror.

Efter afsyngning af Rosportens Pris gik man indenfor, hvor varme pølser og kaffe ventede.

Der blev uddelt to Sølvårer. Den ene fik John Kristensen for lige nøjagtig 1000 km og Andrea Welzel fik den anden for 885 roede kilometer.

SÅ BLEV SOMMERHUSET SOLGT

Af Flemming Hansen

Der var kun en enkelt interesseret køber, men var også nok.

Klubben besluttede jo på to generalforsamlinger i det sene forår at forsøge sommerhuset solgt. Jeg vil ikke skrive en stor historie om sommerhuset – den blev bragt i sidste nummer.

Baggrunden var som bekendt, vores vigende medlemstal og hermed også den vigende økonomi. Vores faste udgifter er jo stort set det samme, om vi er 10 eller 75 medlemmer. ’

Vi måtte i den nærmeste fremtid se i øjnene, at kloakken stod for udskiftning, gulvet gyngede fælt og den indvendige beklædning i soverummene var elendig og skulle skiftes. Nogle udgifter som klubben ikke har penge til og derfor skulle ud på låne. Driften af klubben kan dog ikke bære den forrentning og de afdrag et sådan lån ville medføre. Hvis man så alligevel låner pengene vel vidende, at man ikke kan tilbagebetale, så er det kreditbedrageri.

Det er derfor tale om rettidig omhu, at vi skilte os af med huset nu.

Prisen på huset blev 1 800 000 kr og fratrukket salgsudgifter til mægler, billeder, tilstandsrapporter mv i omegnen af 100 000 kr,, har vi cirka 1 700 000 kr tilbage. Det er dyrt at sælge huse i dag.

Hovedparten af pengene vil blive investeret i kreditforeningsobligationer, hvilket vil give os et årligt afkast lidt over 60 000 kr. Disse penge kan indgå i driften af klubben. Her skal vi dog huske på, at sommerhuset årlig gav et afkast på omkring 30 000 kr, så det reelle beløb, vi øger indtægterne med, er godt 30 000 kr.

Det flyver allerede rundt med ønsker om det ene og det andet. Blandt andre var der i bestyrelsen flertal for en gratis julefrokost, så pengene skal nok blive brugt.

Hvis halvdelen af formuen bruges på investeringer, så er afkastet kun 30 000 kr, altså samme beløb som sommerhuset gav i indtægt og for hvert beløb, vi her ud over bruger af formuen, vil klubbens økonomi blive dårligere og dårligere i forhold til nu.. Husk lige det.

Det er nu bestyrelsens fornemste opgave at sørge for, at pengene ikke klattes væk.

BERLINERTUREN

Af Flemming Hansen

I sensommeren havde 5 roere taget turen til Berlin for at genbesøge de tyske roere, der var i Frederikshavn i 2023.

Der var spænding lige fra starten, idet Karin Randrup havde fået et forkert pas med sig, men snarrådige, som roere jo er, fandt man en løsning på det. Ligesom forårsturen til Sverige, havde man vejret med sig og man fik en fantastisk tur.

Man roede på de utallige søer i Berlin. Det var et helt andet område end sidste gang vi var i Berlin. Her var søer og floder fyldt med husbåde i alle afskyninger. På den ene af søerne var der sågar til afdeling til "Nøgenbadning". Efter sigende havde de mandlige deltagere svært ved at ro videre.

Turens højdepunkt, foruden "Nøgenbadning" var dog en tur i klubbens otter. Det er ikke alle forundt at prøve en sådan. Det var lidt svært at holde takten i begyndelse, men efterhånden gik det og man fik sandelig noget "at skrive hjem om".

Andrea har skrevet et stort stykke om turen. Oprindeligt var det meningen, at det skulle bringes i robladet, men af pladshensyn sendes det ud som et tillæg til bladet. Glæd dig til at læse det.

En tur der godt kan tåle en gentagelse.



Berlin Ruder Club Ägir (foto: Andrea Welzel)



AFFALDSINDSAMLING

Af Flemming Hansen

Endnu en gang fik vi lov til at samle affald på øerne udenfor Frederikshavn

Vi var meget spændte på, om vi igen i år fik lov til at indsamle affald på øerne ud for Frederikshavn. Det fik vi heldigvis. Tilladelsen gjaldt Kølpen og Græsholm og fremmødet var stort, da dagen oprandt. Så godt som alle både var på vandet.

Vejret var ikke det bedste, hvilket gav problemer på Kølpen. Som bekendt er der ingen ordentlig strandbred på øen, så vi blev nødt til at fortøjer bådene ved stenene og det er ikke godt, når vejret var som det var. Vi havde taget nogle gamle redningsveste med, der sammen med fenderne i bådene, blev brugt til at holde bådene fri af stenene. Det lykkedes dog ikke særligt godt, så et par mand blev brugt til at forsøge at holde bådene, mens resten samlede affald.

På Græsholm var der også affald, men ikke den mængde, man kunne frygte. Hvorfor ved jeg ikke. Måske har roklubben efterhånden fået ryddet så meget op, at der nu kun er småting tilbage – eller også er al affaldet drevet forbi øerne og videre ud i Kattegat til Sverige og Norge.

Fremover skal vi nok sige nej tak til at samle affald på Kølpen, da det er meget hårdt for bådene, at ligge og skulpe op ad stenene, men nu må vi se, hvor megen skade de har taget, når vi får dem vendt om i forbindelse med vedligeholdelsen her til vinter.

Peter Emil Pedersen havde allieret sig med sin svoger, der sejlede affaldet ind, hvor det blev afhentet.

TAK TIL ANNONCØRERNE

Af Flemming Hansen

Vores annoncører gør en stor forskel for klubbens økonomi.

Når vi henvender os til annoncørerne og beder om fortsat støtte til klubben, bliver vi altid mødt med venlighed og det er yderst få tilfælde, vi får et nej. Vi er meget taknemmelige for den støtte vi får af byens virksomheder, det gør en stor forskel.

Vel findes der Frederikshavnerordningen og midler fra det sociale område, der giver tilskud til idrætslivet, men Frederikshavnerordningens støtte er rettet mod børn og unge under 25 år. Har du medlemmer over 25 år reduceres støtten i forhold hertil. Roklubben har ingen medlemmer under 25 år og får derfor intet i tilskud efter ordningen.

Der siges altid fra politikerhold, både landspolitisk og kommunalt, at man gerne vil støtte pensionistaktiviteter mv, så personer over 60 år bevarer deres gode helbred og derigennem får en bedre livskvalitet og på længere sigt sparer samfundet for rigtig mange penge på sundhedsområdet. Lutter pæne ord, men når det kommer til realiteterne, så er der langt, rigtig langt igen.

Kommunen yder ganske vist støtte til idrætsforeninger for pensionister. Men kun til foreninger og klubber, der udelukkende består af pensionister. Så snart man er medlem af en almindelig idrætsklub, så er der ingen støtte at hente, i stedet for trækker man fra.

Det hele kunne være så nemt, hvis man i Frederikshavnerordningen sidestiller medlemmer over 60 år med medlemmer under 25 år. Sådan skal det dog ikke være.

Vi er derfor i roklubben ekstra glade for det tilskud vi får gennem erhvervslivets tegning af annoncer i bladet.

Tak for det.



RONING I TRAFIKHAVNEN

Af Flemming Hansen

Normalt må vi ikke ro i Trafikhavnen, men undtagelsesvis fik vi lov i efteråret.

John Kristensen kontaktede i det tidlige efterår Havnekonteret og forespurgte om vi måtte få lov at ro ind i Trafikhavnen. Rent undtagelsesvis fik vi lov med det forbehold, at havnen på forhånd fik besked om tidspunktet.

Det var spændende at komme tæt på de store skrotskibe og de er godt nok store, skal jeg hilse og sige.

Det er sjovt, som et område kan skifte karakter i løbet af få år. Nu er der næsten ingen fiskekuttere og færger tilbage længere.

Det fik mig til at tænke på "gamle dage", hvor vi som regel sluttede mange roture med en rundtur rundt i Trafikhavnen, se artikel andet sted i bladet.



Trafikhavnen har ændret udseende. (foto: John Kristensen)



Telefon 98 43 55 00

Selvstændig Ejendomsmægler

Medlem af DSE

Søndergade 70 · 9900 Frederikshavn

frederikshavn@helgesmidt.dk

www.helgesmidt.dk

CVR-nr.: 87 42 42 51

**FREDERIKSHAVN
ROKLUB**

NORDRE STRANDVEJ 58 - 9900 FREDERIKSHAVN



Ejler Schou & Søn

AUTO- & MØBEPOLSTRING - SKIBSMONTERING - GULVBELÆGNING - VÅDRUMSVINYL

Tlf. 98 42 27 92 - www.ejlerschou.dk

ADVOKATFIRMAET

OLE KILDEBY

Danmarksgade 81, 2. th.

9900 Frederikshavn

Telefon 98 42 91 11

E-mail: advokat@olekildeby.dk

Møderet for landsret · aut. bobestyrer · auktionsleder



**ADVOKAT
SAMFUNDET**

KALENDER

Følgende aktiviteter er på nuværende tidspunkt fastlagt.

2025:

Februar:

26. februar Generalforsamling kl. 18.30

Marts:

22. - 23. marts Langtursstyrmandskursus Aalborg Dameroklub

29. marts Standerhejsning Info følger

Svømning i vinterhalvåret 01.10.2024 – 30.04.2025

Tirsdage kl 18.55 – 19.50 1 bane

Torsdage kl 16.00–17.00 1 bane

HUSK: ingen svømning i skoleferierne

Motion i vinterhalvåret

Mandag kl 09.00 - Motion

Onsdag kl 09.00 - Motion

Fredag kl 09.00 - Motion

Motionsrummet står i øvrigt til rådighed for alle, hver dag.



HOLMEN ANLÆG A/S
Tlf. 98 48 41 61 . www.holmen-anlaeg.dk



DEN BLÅ CAFÉ I STRANDBY
Friske råvarer og god service
Følg os på Facebook og Instagram
Åben fra kl. 11.30
Søndre Havnevej 27, 9970 Strandby
28 30 29 59



CAMPING

- Gør campinglivet
endnu sjovere

LE Camping
v/Ulla og Søren Mortensen
Industrivej 13-15, 9900
Frederikshavn
Tlf. 98 47 91 11
www.le-camping.dk

- også åbent søndag 12-16

**HER ER PLADS
TIL DIN
ANNONCE**

VVS LYKKE ApS

Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn
Tlf: 98 42 01 29 - Mobil: 40 42 92 29
www.vvs-lykke.dk

FRISØREN

V/Lea Agerkvist, Kalkværksvej 3 B,
9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 33 15

PENSIONISTRABAT HVER DAG
Tirsdag - fredag 9.00 -12.00 & 13.00 - 17.30
Lørdag 7.30 - 12.00 Mandag lukket
Tidsbestilling

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS

SLAGTEREN

v/Søstre Carlsen
Suensonsvej 71 C
9900 Frederikshavn
Tlf. 3512 3475

FREDERIKSHAVN ROKLUB

NORDRE STRANDVEJ 58 - 9900 FREDERIKSHAVN

UNDER DANSK FORENING FOR ROSPORT, STIFTET 13. MAJ 1943

